





## Aardenburg

In 1615 is door de Staten Generaal aan de doopsgezinden te Aardenburg toestemming verleend godsdienstoefeningen te houden. Omdat het inwonertal van de stad sedert haar glorie tijd in de 14de eeuw sterk achteruit was gelopen, is de stad in 1622 verkleind. Er werd een nieuwe omwalling aangelegd in de oude stad aan de noord west zijde. Het Vermaanhuis kwam buiten de stad te liggen. Vervolgens heeft de Doopsgezinde Gemeente bij het stadsbestuur het verzoek ingediend om weer in de omwalde stad bijeen te mogen komen. Dat verzoek is in 1634 ingewilligd. De plaats van bijeenkomst is dan op de zolder in een huis op de hoek van de Markt naast het weeshuis.

In 1636 is het verzoek gedaan om een vergaderplaats te mogen hebben in de schuur achter het huis Het Lam in de Weststraat. Dat pand dient nog steeds als Vermaning. De entree is 19e eeuws, de kerkschuur 17e eeuws, het interieur met "het lam met de rooie oortjes" dateert uit de 18e eeuw.

Even buiten Aardenburg ligt het Landgoed de Elderschans met daarin een buitenhuis uit 1885. Het heeft vele bestemmingen gehad en fungeert nu als vakantieverblijf. Bij de Elderschans ligt ook het voormalige Doopsgezind Broederschapshuis, het Van Eeghenhuis. Het is gebouwd in 1965. Het gebouw is door de Van Eeghenstichting op enig moment verkocht. Nu, anno 2009, staat het pand leeg. Het verkrot.

Op het adres Lievestraat 16 in de Biezenpolder zijn in 1634 dus tijdens de Tachtigjarige Oorlog twee leraren door de Spanjaarden tijdens een viering gevangen genomen. De viering had plaats in een schuur bij de boerderij. De plek was indertijd vrijwel geheel door water omringd. De leraren zijn gevangelijk afgevoerd naar Brugge. De Aardenburgers hebben op hun beurt een pastoor gevangen genomen. Uiteindelijk zijn de gevangenen uitgeruild.

## Wandelpad

U staat met uw rug tegen de voorgevel van Het Lam (de Vermaning). U loopt naar rechts. U begint aan een tocht door de polders rond Aardenburg. U mag zich verbazen over de natuurpracht en de rust in de uiterste zuid west hoek van Nederland (een frase uit het Zeeuwsch Vlaams volkslied luidt: ons eigen landje, maar een deel van Nederland). Zo schiet U de grens over en is u getuige van een cultuuromslag, andere verkeersborden, andere bouwstijl, ander accent enz.

Bij Eede aangekomen (herinner u de foto van de eerste schreden van Koningin Wilhelmina in bevrijd Nederland in 1944) mag U uitkijken naar de rood witte wandelpad markering . Uw pad volgt de LAW-route die Eede verbindt met Middelburg in België (gesticht door burgers uit het walcherse Middelburg). Aan de enen kant van de grens is een café gelegen aan de andere kant een café restaurant. Uiteindelijk trekt u Nederland weer binnen. U loopt door Heille. Die plaats heeft haar naam gegeven aan de Elderschans te Aardenburg. Elder is een verbastering van Heille.